

• ΑΠ: π Κυπριανός 2

Yahoo/Inbox ★



• Γέρων Σάββας Λαυριώτης <geron.savvas.lavriotis@outlook.com>
To: Parintele Ciprian Staicu



Apr 12 at 9:37 AM



Αγαπητέ μου πατέρα Κυπριανέ ευλογείτε!!! Διάβασα το αρθρο του π. Θεοδώρου Ζήση, το οποίο ανάρτησες στην ιστόσελίδα σου και από την μία χάρηκα για αυτά που λέει ο π. Θεόδωρος, από την αλλή για μία ακόμη φορά δικαιωνόμαστε για την στάση μας ως αγιορείτες και για την ακρίβεια των αγιων πατερων που και εσυ και εμείς ακολουθούμε. Και τί εννοώ? Από την μία η ανάλυση που κάνει είναι κατά 90% σωστή και ορθόδοξη, (δεν θα αναφερθώ τώρα που κάνει λάθη γιατί δεν είναι το θέμα μας) από την άλλη, πρίν λίγο καιρό, μας ελεγε πώς στην Ελλάδα εχουμε 15 επισκόπους που είναι ορθόδοξοι, και πως η <ομάδα> του π. Σάββα, επειδή δεν το δέχεται αυτό, κάνουν σχίσμα μεσα στην Εκκλησία!!!! Ας μας πεί τώρα ο αγαπητός κατά τά αλλά π. Θεόδωρος που κάνουμε το σχίσμα, αφού ο πολύς Ναυπάκτου και ο Πειραιώς, και οι αλλοι 13 επίσκοποι, όχι μόνον δεν αντιδρουν στο Ουκρανικό σχίσμα που εχει προκαλέσει ο αιρετικός Βαρθολομαίος, αλλά και επικοινωνούν και κοινωνουν μαζί του σαν Ορθόδοξο? Και μάλιστα σε αυτήν την επιστολή του, ο π. Θεόδωρος αναφέρεται στο 2^ο κανόνα τής Αντιοχείας, που τόσο καιρό εμεις επικαλούμαστε.

Εμείς ως αγιορείτες, ευχόμαστε και στον π. Θεόδωρο και σε αυτούς που τον ακολουθούνε, όπως είναι ο Κυρίλλα, να καταλάβουν το μεγάλο θεολογικό σφάλμα που κάνουν με την δήθεν οικονομία, και να προχωρήσουμε μαζί στον αγώνα εναντίον της παναιρέσεως του Οικουμενισμού. Φυσικά Εχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, που δυστυχώς οι περισσότεροι ανθρωποι δεν γνωρίζουν. Ο πατήρ Θεόδωρος δεν είναι αντίθετος για την παραλαβή των ηλεκτρονικών καρτων και ταυτοτήτων, και μάλιστα είναι υπέρ να τίς πάρουμε και ότι δεν είναι θέμα πίστεως. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξανακοιτάξει πολύ προσεκτικά, διότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ο αγιος Παΐσιος το εχει εξηγήσει και εμεις είμαστε σύμφωνοι με αυτόν και με αυτά που εχουμε ηδη πεί. Την ευχή σου.